



Langs molens, vakwerkhuisen en kuuroorden

We bezoeken het gebied tussen het Teutoburgerwoud en de Noord-Duitse laagvlakte, het noordelijk deel van Westfalen. Een streek die nog geen honderd kilometer van de Nederlandse grens ligt en waar het goed toeven is, voor een dag of wat.

We komen aanrijden over de A1/E30 vanaf Hengelo en houden die aan tot Melle. Daar gaan we noordelijk, dwars door het vriendelijke Wiehengebirge naar Bad Essen. Daar blijven we de rest van de dag. Het is zo'n leuk plaatsje. Gezellige terrasjes op het kerkplein, een watermolen, mooie vakwerkhuisen en... natuurlijk de Bad Essener pekelbaden. Het Sole-Arena ligt in het Solepark, een paar minuten lopen vanaf het centrum. De bronnen daar, waar het pekelwater fijn verneveld wordt, zijn vrij te bezoeken. Na afloop voelt de huid wat zoutig en hebben de schoenen een wat wittig zoutlaagje. Maar een bezienswaardigheid is het zeker.

We lunchen op het kerkplein in het restaurant Kleines Haus, waar de wanden zijn betegeld met Makkumer tegels. Wat bijzonder! De St. Nicolaikerk op het plein is ook het binnenlopen wel even waard. Leuk aardigheidje zijn de narrenkopjes boven in de kerk. Volgens onze gids was dat omdat dan de pastor ook eens wat te lachen zou hebben...

Van april tot oktober zijn er elke zondag rondleidingen in Bad Essen. Als je om 14.30 uur op het kerkplein bent, komt daar de gids ook en kun je mee voor € 2 per persoon.

Duiventoren

Na het wandelen in het stadje maken we een ritje naar een paar bekende kastelen in de naaste omgeving. Aan de overkant van het Mittellandkanal, de ruim driehonderd kilometer lange verbinding tussen Rijn en Oder, komen we eerst aan bij Schloß Hünnefeld. Dat ligt een kleine twee kilometer vanaf het centrum van Bad Essen. Het slot ligt in een aardige tuin en er is een café met terras. Een mooi plekje. >>



Camperplaats in Bad Essen.



De duiventoren van slot Hünnefeld.

RONDJE ZWERVEN

1. Watermolen in
Bad Essen.

2. De molen van Levern.

3. Camperplaats
Hollenmühle: ruimte
en comfort.

4. Ook de nieuwbouw
van Bad Essen heeft
vakwerkhuisen.

Hünnefeld is al oud en sinds 1447 in bezit van de familie Von dem Bussche, waarvan Freifrau Luise de contactpersoon is. Bijzonder is de duiventoren die begin achttiende eeuw naar Frans voorbeeld werd gebouwd. Ook heel dichtbij ligt Schloß Ippen-
burg, waarvan de Engelse tuinen het bezichtigen meer dan waard zijn. We eindigen de dag op camperplaats Falkenburg. Een kleine kilometer te voet vanaf het historisch centrum van Bad Essen. Een prachtige plaats met alle faciliteiten en veel ruimte. Voor de toerfietsers zijn er veel mogelijkheden in dit hele

gebied. Er zijn uitgeschreven fietstochten te krijgen bij de toeristenbureaus. Bijvoorbeeld de kleine Ostwestfalen-Tour van vijftien kilometer en de Niedersachsen-Tour van dertig kilometer.

Varus

Enkele jaren voor Christus verschenen de eerste Romeinse legioenen aan de Rijn. Ze probeerden de Germaanse gebieden aan de overkant van de rivier te annexeren. Drusus, zoon van keizer Augustus, bereikte zelfs de Elbe. De Romeinse legers werden echter in het jaar 9 definitief verslagen bij Kalkriese, vlak bij Osnabrück. De Romeinse legeraanvoerder Varus leed een grote nederlaag tegen de Germaanse veldheer Arminius, die in Duitsland Hermann wordt genoemd. In 1987 werd het slagveld bij Kalkriese ontdekt, de plaats waar meer dan tienduizend mensen de dood vonden. In Bramsche-Kalkriese is een museum dat aan deze historische slag veel aandacht besteedt.

Rosmolen

De volgende dag bezoeken we Levern, een aardig stadje op een kilometer of tien van Bad Essen. Levern heeft een historisch centrum en is oorspronkelijk rond een klooster -
Stift in het Duits - gebouwd. Levern heet dan ook eigenlijk *Stift*

Levern. Niet alleen het plaatsje zelf is erg aardig, ook het *Heimathaus* ofwel het lokale museum daar. Er zijn verschillende afdelingen: een als vroeger ingericht klaslokaal,



iets met munten en gewichten, iets over de oorlog, wat oude beroepen, klederdrachten en kamers die zijn ingericht zoals in vroeger tijden.

Op het terrein staat ook een mooie molen. Hij is in 1922 gebouwd en het type heet *Holländermühle*. De molen heeft niet altijd op deze plaats gestaan, maar is daar pas veertig jaar geleden naartoe verplaatst. Op hetzelfde terrein staat eveneens een rosmolen, een molen die door rondlopende paarden werd aangedreven dus. Het exemplaar is onderdeel van de Westfälische Mühlenstraße.

We besluiten de dag op camperplaats Hollenmühle, een nieuwe *Wohnmobilstellplatz*.

Prachtige tuinen

En wat voor een. Hij ligt een kwartiertje lopen van Levern af en maakt deel uit van het bedrijfsterrein van Rila-delicatessenimport. De camperplaats zelf is ruim opgezet, heeft een verharde ondergrond. Als het kostenplaatje geen rol

zou hebben gespeeld, was deze camperplaats vast in het boekje van de TopPlätze opgenomen

Zout uit de oerzee

Achthonderd meter onder Bad Essen ligt een bekken met zee-water, dat meer dan tweehonderd miljoen jaar oud is. Het ligt daar onder hoge druk en zonder schadelijke verontreinigingen. De Bad Essener Sole, het pekewater, wordt omhoog gehaald en in verschillende vormen geëxploiteerd. In de nog nieuwe Sole-Arena, een fraai bouwwerk midden in het groen, kun je zo binnenlopen en de zoute lucht vrij inademen en natuurlijk uiterst gezond worden. Naar verluidt nóg veel gezonder word je als je er een bad in neemt. Maar het oerzout is ook heel goed drinkbaar, terwijl het ook in de keuken wonderen doet. Elke ochtend een volle theelepel oplossen in 250 gram warm water zou ook heel goed zijn: je krijgt er sterke zenuwen van, de spieren blijven jong, het bevordert de spijsvertering, het immuun- en afweersysteem wordt versterkt en het brengt je mineraalhuishouding op orde. Het smaakt als een soort bouillon.

zelfs hulp als men onverhoopt een reparateur nodig zou hebben. Daarbij liggen er op hetzelfde terrein prachtige tuinen, een paar restaurants, een delicatessenwinkel en een kinderspeelplaats. En dit zodanig gesitueerd dat de camperplaats toch heel rustig is. De kosten bedragen per nacht per camper € 15, waarvan men dan weer € 6 terugkrijgt in de vorm van een waardebon voor winkel of restaurants. ■



De Sole-Arena van Bad Essen: je schoenen slaan er binnen wit van uit.

geweest. De plek heeft eigenlijk alles wat men kan wensen: stroom, wc, douches, drinkwater, alle loosfaciliteiten, een barbecueplaats, toeristeninformatie, hulp bij fietsenhuur en



INFORMATIEF

Varusslag, museum en park: Venner Straße 69, Bramsche-Kalkriese, www.kalkriese-varusschlacht.de.

Urmeersalz: www.sanasol.net.

Toeristeninformatie Bad Essen: Lindenstraße 25, Bad Essen, www.badessen.info.

Schloß Hünnefeld: www.schloss-huennefeld.de.

Schloß Ippenburg: www.ippenburg.de.

Camperplaats Bad Essen: Falkenburg 3, sitecode Campercontact.nl: 3988.

Toeristeninformatie Levern: Buchhofstrasse 13 Levern, gemeente Stemwede, www.stemwede.de.

Heimathaus Levern: Propsteiweg 13, www.heimatverein.levern.de.

Camperplaats Hollenmühle: Hinterm Teich 9, Stemwede-Levern, www.rila-erleben.de, sitecode Campercontact.nl: 15232.